



ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ;

καί

γιά Πίστη καί Πατρίδα

Φωτισμένες γνώμες, φιλοθέων
καί φιλοπάτριδων προσώπων,
ἀγαπώντων ΧΡΙΣΤΟΝ καί ΕΛΛΑΔΑ.



«Ἄν θέλωμεν τό λίγο νά γενῆ
μεγάλον, πρέπει νά λατρέψωμεν
Θεόν, ν' ἀγαπᾶμε πατρίδα, νᾶ-
χωμεν ἀρετή...».

*Στρατηγός Ἴωαν. Μακρυγιάννης
(1779-1867)*

«Ὅποιος βλέπει τήν πατρίδα
του νά καταστρέφεται καί κά-
θεται ἀδρανῆς, εἶναι τό ἴδιο σάν
νά τήν καταστρέφει ὁ ἴδιος».

«Ὅλα γιά τήν Ἑλλάδα!».

*Στρατηγός Νικόλ. Πλαστήρας
(1882-1953)*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,

Σπαρτάκου 6, Συκιές 56626

Τηλ.: 2310.212659, Φάξ: 2310.207340

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023





«*Εγώ ειμι τό Φῶς τοῦ κόσμου*» (Ἰωάν. 8, 12).

«*Εγώ ειμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή*» (Ἰω. 14, 16).

«*Εγώ ειμι ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή*» (Ἰω. 11, 25).

*«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
καί πεφορτισμένοι, καὶ γὰρ ἀναπαύσω ὑμᾶς».*

(Ματθ. 11, 28)





Σημείωμα έκδότου

Μέ ἀφορμή τίς προσεχείς ἐκλογές, τοῦ 2023, οἱ ἐκδόσεις «**Ὁρθόδοξος Κυψέλη**», θεώρησαν χρήσιμο τὴν ἐκδοση αὐτοῦ τοῦ πρακτικοῦ κατατοπιστικοῦ τεύχους μέ τίς σοφές θέσεις καί γνώμες Ἁγίων καί φωτισμένων προσώπων, ἀναφερομένων σέ ἐκλογές, στήν Πίστη καί Πατριδα, στήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί στήν σωτηρία τῆς πατρίδος μας, πού διέρχεται μέγιστο κίνδυνο καί ἀπό ἐξωτερικούς ἀλλά καί ἀπό ἐσωτερικούς ἐχθρούς.

Προκειμένου τό ζῆφος τῆς ψήφου μας νά τό παραδώσουμε στούς πλέον ἀρίστους καί ἀξίους ὑποψηφίους πολιτευομένους, ὀφείλουμε νά ἀναδείξουμε ἐκείνους, πού μέ ἔργα ἀπέδειξαν πώς ἀγαποῦν ἀληθινά Χριστόν καί Ἑλλάδα, ὑπερμαχοῦν γιά τά ἱερά καί δίκαια τοῦ Γένους καί θωρακίζουν τὴν πατρίδα ἐθνικῶς, ἠθικῶς, ἱστορικῶς καί μορφωτικῶς, μέ γνώμονα τὴν ἑλληνορθόδοξη διαχρονικά παράδοσή μας.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες, δυστυχῶς, συστηματικά καί μέ δόσεις, οἱ κυβερνῶντες τὴν ἔνδοξη καί μαρτυρική πατριδα μας, ἀποδομοῦν τά πάντα. Συνεχῶς μᾶς ἀφελληνίζουν, ἀποχριστιανίζουν καί ἀποχρωματίζουν. Μᾶς ἀποκόπτουν ἀπό τίς ρίζες μας καί χάνουμε τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς μας, δηλαδή ἱστορίας, παιδείας, γλώσσας καί τὴν Ὁρθοδοξία μας.

Ἄς μελετήσουμε καλοπροαίρετα τό περιεχόμενο τοῦ τεύχους αὐτοῦ καί φιλότιμα νά πράξουμε τό κατά συνείδηση χριστιανικό μας καθῆκον πρὸς τό Σωτῆρα καί Ἐυεργέτη μας Ἰησοῦ Χριστόν καί τὴν φιλότιμη μας πατρίδα Ἑλλάδα, κάμνοντας ὁμως καί ἐμεῖς τά πρέποντα, γιά νά ἔχουμε τὴν συμμαχία καί τὴν εὐλογία τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ.





“Όσοι αγαποῦμε τὴν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν μαρτυρική μας Ἑλλάδα ἄς πράξουμε τό καθῆκον μας, τό χριστιανικό καὶ πατριωτικό.

“Όλα γιὰ τόν Θεάνθρωπο καὶ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, τὴν Ὁρθόδοξο πίστη καὶ τὴν πατρίδα μας Ἑλλάδα.

Τό ἐνημερωτικό αὐτό φυλλάδιο περιέχει ἀποσπάσματα ἀπὸ τό τεῦχος: «**Ποιούς πρέπει νά ψηφίσουμε;**», 64 σελίδων, πού ἐξέδωσαν οἱ ἐκδόσεις Ὁρθόδοξος **Κυψέλη** γιὰ νά κάνουμε σωστή ἀξιοποίηση τῆς ψήφου μας πρὸς σωτηρία τῆς πολεμουμένης Ἑλληνορθοδόξου πατρίδος μας. Τό τεῦχος αὐτό τιμᾶται μόνον 3 εὐρώ. Ὅσοι λοιπόν αγαποῦμε τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος μας ἄς θυσιάσουμε ἓνα ἀναψυκτικό ἢ ἓνα κουτί τσιγάρα γιὰ τὴν σωστή ἐνημέρωσή μας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδικῶν μας ἀνθρώπων, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά.

Πληροφορίες - παραγγελίες:

Τηλεφωνικῶς στό 2310212659

Μέ Φάξ στό 2310207340

Μέ e-mail: info@orthodoxoskypseli.gr





Πρωτ/τέρου Γεωργίου Μεταλληνού

Τά συστατικά τῆς ταυτότητάς μας τά ἀντιμάχονται καί τά πολεμοῦν ὅσοι προσπαθοῦν νά τά νοθεύσουν ἢ νά τά συσκοτίσουν, ἀναμειγνύοντάς τα μέ στοιχεῖα, ξένα πρὸς τὴν ταυτότητά μας. Στόχος τους, νά θέσουν τέρμα στὴν ἱστορική παρουσία καί εὐεργετική προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Οἰκουμένη. Αὐτό ἔχει κορυφωθεῖ στίς ἡμέρες μας, πού διανύουμε τὴν φοβερότερη στὴν ἱστορία μας ἀπειλή. Ἡ πολεμική αὐτή, ἐξωτερική καί ἐσωτερική, ἐναντίον τοῦ πολιτισμοῦ μας γίνεται μέ μοναδικό πείσμα καί πάθος.

Γι' αὐτό ὅσοι Πιστοί, Ρωμηοί - Ἕλληνες, ὅσοι φορεῖς τοῦ πολιτισμοῦ τῶν σοφῶν Προγόνων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, καλούμεθα νά ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν διάσωση τοῦ πολιτισμοῦ μας σέ ὅλη τὴν ἔκταση καί σ' ὅλο τό βάθος του, κρατώντας τὴν Πίστη, τὴν Γλῶσσα καί τὴν ἱστορική μας συνείδηση ἀνόθευτα καί ἀκίβδηλα...

– Ἀπὸ τὴν ἴδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἔπαυσε ὁ Ἑλληνισμός νά λαμβάνει ἀποφάσεις γιὰ τὸν ἑαυτὸν του μέσῳ τῶν κυβερνητῶν του. Ὁ μόνος Ὁρθόδοξος καθ' ὀλοκληρίαν κυβερνήτης ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἀπὸ 'κεῖ καί πέρα ἔχουμε πολιτικούς καί διανοουμένους πού ὑπηρετοῦν τὴ Δύση καί τά δυτικά σχέδια ...

– Ἀγωνίζομαι νά ἀναλύσω ὡς δάσκαλος ταπεινός ὅτι τά κέντρα λήψεως ἀποφάσεων καί σέ αὐτό τό θέμα δέν εἶναι στὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς ἀπλῶς ὑπηρετοῦμε τά ξένα συμφέροντα καί τά ξένα σχέδια...

– Μελετῶ ἐπὶ 60 χρόνια δυτικά ἀρχεῖα καί ξέρω πῶς δουλεύουν καί στὸν πολιτικό καί στὸν χριστιανικό χῶρο οἱ ξένοι. Τό ἐρώτημα εἶναι: ἔπρεπε καί ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος, διὰ τῆς ἡγεσίας του, νά ἐνταχθεῖ στὰ σχέδια, τά ὁποῖα θέλουν τὴ διάλυση τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἔθνους; ...





Μοναχοῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Διονυσιάτου

Πρὸς Πολιτευομένους

... Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος εἶναι Ὁρθόδοξο καὶ ἡ ἱστορικὴ του πορεία εἶναι δεδομένη. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγέννησε καὶ ἐφώτισε τὸ Γένος, αὐτὴ τὸ διαφύλαξε καὶ τὸ διέσωσε μέσα στὸ σκοτάδι καὶ τὸν ἀπελπισμὸ τῆς τουρκοκρατίας. Χωρὶς τὴν μητρικὴ στοργὴ τῆς Ἐκκλησίας, πού σκέπασε μὲ τὰ πλατιά φτερά της τὸν δοῦλον Ἑλληνικὸν λαόν, εἶναι ἀμφίβολον, ἂν θά μπορούσε νὰ ἐλευθερωθῆ καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἐνιαῖον ἱστορικὸν Ἔθνος.

Ἄν ἐγγύηση ἐπιβίωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία του, εἶναι φανερό ὅτι πρέπει νὰ ἀνησυχούμε τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅσο βλέπουμε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ χαλαρώνῃ τίς σχέσεις του μὲ τὴν Ἐκκλησία, βοηθούσης πρὸς τοῦτο τῆς Πολιτείας μὲ τὴν ἀνατροπὴ παραδοσιακῶν θεσμῶν, πού ἀλλοιώνουν τὴ φυσιογνωμία του...

Τώρα πού ἡ Πατρίδα μας κινδυνεύει ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς, ἔχομε καὶ μείζονα ἀνάγκη βοηθείας τοῦ Θεοῦ, μὲ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου καὶ ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ εὐλογημένου Ὁρθοδόξου Ἔθνους μας, ὑπὸ τὸν ὄρο, βέβαια, τῆς στροφῆς ὀλοταχῶς καὶ ἐν μετανοίᾳ πρὸς τὸν Κύριο τῆς δόξης, πού εἶπε: «...**ἐάν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε**» (Λουκ. ιγ', 5).

...Ἦστερα ἀπὸ μακρὰ μετάνοια τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς δουλείας καὶ τῶν μαρτυριῶν, ὁ Θεὸς ἔλεεῖ καὶ ἐλευθερώνει τοὺς Ὁρθοδόξους. Ὅλοι οἱ ὄπλαρχηγοὶ τῶν Ἑλλήνων, μὲ μιά καρδιά καὶ μιά φωνή, πῆραν τὰ ὄπλα, πρῶτα στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων καὶ κατὰ δεῦτερο λόγο τῆς Πατρίδος. Ὁ Θεὸς ἦταν μαζί τους καὶ μὲ σειρά θαυμάτων ἀποκτήθηκε ἡ ἐθνικὴ ἐλευθερία...





Εἶναι μεγάλη εὐθύνη νά εἶναι κανεῖς ἡγέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁρθόδοξου λαοῦ! **Ὅσο καί ἂν εἶναι κανεῖς ἄξιος πολιτικός, ἂν δέν εἶναι Ὁρθόδοξος χριστιανός, μέ ψυχῆ ζυμωμένη μέ τίς παραδόσεις τοῦ Ἑθνους, θά ἀποβῆ μοιραῖος κυβερνήτης, καταστρέφοντας ὅ,τι πῖό ἀληθινόν, εὐγενές, ὑψηλόν ἀνέδειξεν ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, πού θά πρέπει νά προβάλλεται σάν ὑπόδειγμα γιά μίμηση καί φῶς τοῦ κόσμου.** Γι' αὐτό **«μειζον κρῖμα λήγονται»** οἱ διαστρέφοντες **«τάς ὁδοῦς Κυρίου τάς εὐθείας»**, πού διώδευσαν οἱ Ὁρθόδοξοι λαοί τῆς ρωμηοσύνης...

* * *

...Ἀλλά τά δεινά δέν ἐτελείωσαν. Ἀπό συμφορᾶς ἐθνικῆς εἰς συμφοράν, ἐφθάσαμε σήμερον εἰς τό ἀπελπιστικότερον ἀδιέξοδον, πού ἐγνώρισε ποτέ ὁ Ἑλληνισμός, καί κατηντήσαμε **«ὀνειδισμός καί χλευασμός τοῖς κύκλω ἡμῶν».** Καί διατί ὅλα αὐτά; **Διατί αἱ συνεχιζόμεναι συμφοραί τοῦ Ἑθνους; Διά νά συνέλθωμεν ἀπό τήν ἀμαρτωλόν νάρκην, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, Βασιλεῖς καί λαοί, Ἐπίσκοποι καί Μοναχοί. Διότι ἡ ἀμαρτία ἐπλεόνασεν...**

Οἱ Ἱεράρχαι μας ἐρωτοτροποῦν μέ τούς αἰρετικούς ἀπό μίαν κακῶς ἐννοουμένην ἀγάπην καί ἀπό τήν φενάκην ὅτι θά μᾶς βοηθήσουν οἱ παπικοί. **Ὀλόκληρος ἡ Ἑλλάς φλέγεται ἀπό τήν ἀμαρτίαν, τήν ἀθεΐαν, τόν μασσωτισμόν, τάς αἰρέσεις.** Πῶς λοιπόν αὐτός ὁ δυστυχῆς λαός θά ἴδῃ εἰρήνην καί εὐτυχίαν; **Καί πῶς νά μῆ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ;...**

Μία ὁδός ἐξόδου μᾶς ἀπομένει: Ἡ ἐπιστροφή. Ἡ ἐπιστροφή εἰς τόν Θεόν. Ἄς συνέλθωμε. Ἄς βάλωμε ἀρχήν μετανοίας. Ἄς δώσῃ τό παράδειγμα πρῶτος ὁ Βασιλεύς, διά νά ἀκολουθήσῃ ὁ λαός του. Ἄς μιμηθῇ τούς εὐσεβεῖς αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, πού χάρις εἰς τήν θεοσεβειάν των ἐκράτησαν ἐν δόξῃ μίαν πολυάνθρωπον Αὐτοκρα-





τορίαν χίλια ἔτη. Ἄς ἀκούη τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ ἔχη τὴν εὐλογίαν Του. Ἐπίσης, οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται μας καὶ Ποιμένες ἄς δείξουν περισσότερον σεβασμὸν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, ἄς μιμηθοῦν τοὺς ἁγίους Πατέρας εἰς τὴν ἀγιότητα τοῦ βίου καὶ τὴν ἐμμο- νὴν εἰς τὰ δόγματα.

Αἱ ἐνωτικαὶ τάσεις μέ προσχήματα καὶ διαλόγους καὶ πλαδαρές ἀγάπες εἶναι τεχνάσματα τοῦ σατανᾶ. Νά προσέξουν, διότι ὁ εὐσεβὴς λαὸς δέν ἀνέχεται νόθευσιν τῆς πίστεώς του. Ἡ ἱστορία ἄς γίνη ὁδηγὸς εἰς τὰς κρί- σεις μας. Ὡσαύτως, ὁ τραγικὸς λαὸς μας νὰ μὴ στηρίζεται «ἐπ' ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σω- τηρία», ἀλλ' ἄς ἐλπίζη μόνον εἰς τὸν Θεόν καὶ εἰς αὐτὸν νὰ στραφῇ ἐν μετανοίᾳ. Διότι «οἱ μακρύνοντες ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀπολοῦνται». Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ καλύτερος φίλος καὶ ὁ πιστότερος καὶ ἰσχυρότερος σύμμαχος καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοαμερικάνους καὶ ἀπὸ τὰ ποικίλης ἀποχρώσεως μπλόκ τοῦ σατανᾶ.

Σημ. ἐκδότου: Τὰ ἀνωτέρω ἀποσπάσματα τοῦ ἀειμνή- στου μοναχοῦ Θεοκλήτου ἐγράφησαν πρὶν ἀπὸ τό 1967.





...Γιά τό λαό μας καί τήν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπό τήν ἀνασύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐλάχιστα φωτεινά παραδείγματα πολιτικῶν μέ ἐκκλησιαστικήν συνείδηση συναντοῦμε. Οἱ περισσότεροί ἦσαν ξένοι πρὸς τήν Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καί ἐχθρικοί...

...Ἡ ἐκλογή ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τό ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἂν βρίσκονται καί πάνω ἀπό κόμματα καί προσωπικές ἐπιδιώξεις. Γι' αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ μας...

Πρέπει νά νοιώσει ὁ λαός μας πῶς **τό παντοδύναμο ὄπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ νά δημιουργήσῃ τήν εὐτυχία ἢ τήν δυστυχία**. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθική κρίσις παντοῦ καί στήν πολιτική ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νά ἀναζητήσῃ καί νά τιμήσῃ τούς ἀνθρώπους μέ τά παραπάνω προσόντα καί νά τούς καταστήσῃ κυβερνήτες μας. Οἱ Ἐκλογές πού ἔρχονται ἄς δείξουν πῶς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, σάν ἄνθρωποι καί σάν ἔθνος.

Ὅσοι ἀγαποῦν τόν Χριστό καί τήν πατρίδα καλοῦνται νά ἐνεργοποιηθοῦν, διότι τήν μαρτυρική Πατρίδα μας κυβερνοῦν κατά κανόνα πρόσωπα ξένα μέ τήν παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας.

Ἀρχιεπ. Κρήτης Τιμόθεος

❖ Ἡ ψῆφος εἶναι πῶς δυνατή ἀπό τή σφαῖρα. Μέ τή σφαῖρα μπορεῖ νά σκοτώσῃς τόν ἐχθρό σου. Μέ τήν ψῆφο μπορεῖ νά σκοτώσῃς τό μέλλον τῶν παιδιῶν σου.

Ἀβραάμ Λίνκολν





Ἐνδιαφέρουσες γνώμες γιά τίς ἐκλογές

Ἁγίου Παΐσιου Ἀγιορείτου

❖ Νά ψηφίζετε ὅποιον ἀγαπάει πιά πολύ τόν Θεό καί τήν πατρίδα μας...

❖ Δέν πρέπει νά κομματιζόμαστε. Ἐμεῖς πρέπει νά ἀγαποῦμε πρῶτα τήν Ἐκκλησία μας καί μετά τήν Πατρίδα μας καί νά ψηφίζουμε μόνον αὐτούς πού βλέπουμε νά ἀγωνίζονται γι' αὐτά τά δύο. Βλέπετε, ὁ Μακρυγιάννης καί ὄλοι οἱ μεγάλοι ἥρωες γι' αὐτά τά δύο ἀγωνίστηκαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί μετά ὑπέρ πατρίδος. Γι' αὐτό καί ἐμεῖς, σήμερα, πρέπει νά τοὺς εἴμαστε εὐγνώμονες, πού εἴμαστε ἐλεύθεροι καί ὄχι δοῦλοι τῶν Τούρκων, καί νά προσπαθοῦμε τέτοιοι *Ἕλληνες νά βγαίνουν στήν ἐξουσία, πού θά χύνουν τό αἷμα τους πρῶτα ὑπέρ τῆς πίστεως καί μετά ὑπέρ τῆς πατρίδος.*

Σήμερα, δυστυχῶς, βάλαμε μέσα στήν βουλή ἀνθρώπους νά μᾶς διοικούν, τῶν ὁποίων τό ἱστορικό εἶναι πολύ βεβαρημένο.

❖ Ὁ Θεός ἐπιτρέπει καί παραχωρεῖ γιά τίς ἁμαρτίες μας. Ἄς μήν κοιμόμαστε ὅμως κι ἄς εἴμαστε ἔτοιμοι. **Ἡ σιωπή μερικές φορές φέρει μεγάλη εὐθύνη.** Ἄν δέν φωνάξουμε, θά σηκωθοῦν οἱ πατεράδες μας ἀπό τοὺς τάφους τους καί θά μᾶς δείρουν καί θά μᾶς καταραστοῦν. Ὑπέμειναν τόσα γιά τήν πατρίδα κι ἐμεῖς τί κάνουμε γι' αὐτή; Ἡ Ἑλλάδα ἢ Ὁρθόδοξη, μέ τίς παραδόσεις της, τοὺς ἁγίους καί τοὺς ἥρωές της νά πολεμᾶται ἀπό τοὺς ἴδιους τοὺς Ἕλληνες. Εἶναι κριμα.

❖ «Σέ μιά ἐποχή πού ὁ Σατανᾶς ὀργιάζει καί οἱ ἀνθρώποι του ὀργανώνονται, οἱ Ἕλληνες βρίσκονται σέ νάρκη. Τόν ἑαυτό του κοιτάζει νά βολέψη ὁ καθένας καί τίποτε





περισσότερο. Καί ὅ,τι νά τούς κάνης, ὅσο κι ἂν τούς κου-
νήσης, μέ τίποτε δέν ζυπνοῦν».

* * *

❖ «Τί νά σοῦ κάνουν καί οἱ πολιτικοί; Εἶναι μπερδε-
μένοι μέ τά ψυχικά τους πάθη. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δέν
μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἑαυτό του, πῶς θά μπορέσει νά
βοηθήσει τούς ἄλλους; Φταῖμε καί ἐμεῖς γιά τήν κατάστα-
ση αὐτή. Ἄν ἤμασταν ἀληθινοί χριστιανοί, θά μπορούσαμε
νά στείλουμε στή βουλή... χριστιανούς πολιτικούς καί τά
πράγματα θά ἦταν διαφορετικά».

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Ἀγιορείτης

❖ Ἡ ψήφος εἶναι ἱερό πρᾶγμα, **μᾶς λέγει ὁ ἀείμνηστος
π. Σάββας Ἀχιλλέως**, καί θά δώσουμε λόγο στόν Θεό. **Θά
μᾶς πεῖ: - Ποῦ ἔδωσες τήν ψήφο σου, γιά νά μέ κωνηγᾶ
αὐτός ποῦ ψήφισες;**

Ἐάν αὐτός αὔριο, πού ἐσύ ψήφισες βγεῖ νικητής καί σοῦ
πεῖ: «Κλεῖσε τίς Ἐκκλησίες», δέν μπορείς ἐσύ νά κάνεις
τίποτε. Γιατί τόν ψήφισες...

* * *

❖ **Οἱ πολέμιοι καί ἐχθροί τῆς Ὁρθοδοξίας καί τοῦ
Ἔθνους μας, ἔχουν κύριο στόχο τους νά ἐξαφανίσουν
τήν Ὁρθοδοξία καί νά καταστρέψουν τίς παραδόσεις
τοῦ Ὁρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ...**

Ἀκόμη καθημερινῶς βλέπουμε ὅτι φθίνουν τά ἰδανικά
μας: **Οἰκογένεια, Πίστις, Πατρίς.**

Πολλοί ὀμιλοῦν γιά ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πατρί-
δος μας κ.λπ. **Δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἐχθρούς, ἀλλά εἴμεθα
ἐμεῖς ἐχθροί.** Διότι πρέπει νά τό πιστέψουμε αὐτό, ὅτι οἱ
δικές μας ἀμαρτίες καί ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τόν Θεό ἔχουν
σάν ἀποτέλεσμα ὅλα αὐτά πού μᾶς συμβαίνουν...

Δημήτριος Παναγόπουλος





ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ; Όχι αδιάφοροι

...Οί Έλληνες όσοι πιστεύουν εις Χριστόν και θέλουν νά ζοῦν και νά πολιτεύονται κατά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον εἶνε ὑποχρεωμένοι πρίν ἤ δώσουν τήν ψῆφον των νά ἐρευνησοῦν ἐπιμελῶς τό ἦθος ἐνός ἐκάστου τῶν ὑποψηφίων ἀντιπροσώπων των· νά τό ἐρευνησοῦν μέ ὄση τοῦλάχιστον ἐπιμέλεια ἐρευνοῦν τό ἦθος ἐκείνων, οἱ ὅποιοι παρουσιάζονται ὡς ὑποψήφιοι γαμβροί τῆς ἀγαπημένης κόρης των. **Ἑλληνες! Τήν κόρην σας δέν παραδίδετε εἰς τόν τυχόντα. Καί τήν Ἑλλάδα, τήν θυγατέρα τοῦ οὐρανοῦ, θά τήν παραδώσετε εἰς τοῦς ὑλιστάς, τοῦς ἄνευ ἠθικῆς καί θρησκείας ζῶντας, τοῦς βλασφήμους, τοῦς μασόνους καί ἀθέους;...**

...Εἶνε θλιβερό καί ἄξιο πολλῶν δακρῦων τό γεγονός, ὅτι χιλιάδες ψήφων θρησκευομένων Ἑλλήνων, πού ἀποτελοῦν τό μικρόν τοῦ Κυρίου ποίμνιον, θά ριφθοῦν καί πάλιν εἰς τάς κάλπας καί θά ἐνισχύσουν ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι ἐκλεγόμενοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ καί παραλαμβάνοντες τήν ἐξουσία θά ἐξακολουθήσουν νά παίζουν τό ἐπικερδές των παιχνίδιο εἰς βάρος τῶν ὑψίστων συμφερόντων τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν καί πνευματικῶν ὁδηγῶν τῆς Πατρίδος, ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων, εἶνε μεγίστη. **Εἰς πάντα πιστόν πρέπει νά τονισθῇ ὅτι τό νά δίδῃ τήν ψῆφο του ἀκρίτως καί ἐπιπολαίως καί ἐκ τῆς ψήφου αὐτῆς νά ἐξέρχεται λεγεών δαιμονίων πού θά βασανίσουν τόν ταλαίπωρο λαό μας, εἶνε θανάσιμο ἁμάρτημα. Καί πρέπει νά ἐξευρεθῇ τρόπος, ἵνα ἡ φωνή τῶν δικαίων τῆς εὐσεβοῦς μερίδος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀκούεται σθεναρῶς καί ἐν τῇ Βουλῇ τῶν Ἑλλήνων.** Ἄλλως ἀδιαφοροῦντες καί δίδοντες τήν ψῆφον εἰς ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καί ἀθέους θά πληρώσωμε μέ τόκον καί ἐπιτόκινον τήν ἁμαρτίαν μας αὐτήν...





❖ Δύο αστέρια έλαμπαν καί λάμπουν στόν οὐρανό τῆς ψυχῆς μου, **πάνω ἀπό ὅλα τὸ ἀνέσπερο καί λατρευτὸ ἀστέρι τοῦ Χριστοῦ**, τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ καί Σωτῆρος τοῦ κόσμου καί κάτω ἀπὸ τὴν αἴγλη Αὐτοῦ, **τὸ γλυκὺ ἀστέρι τῆς προσφιλοῦς μας Ἑλλάδος**.

π. Ἀγόουστίνου Καντιώτου

* * *

Γιὰ Πατρίδα καί Ἐκκλησία

❖ Ἡ Πατρίδα καί ἡ Ἐκκλησία ἔχει σήμερα περισσότερο ἀπὸ ἄλλοτε ἀνάγκη ἀπὸ ἄνδρες πού νά ζοῦν ὄχι γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς τους, ἀλλὰ γιὰ τὸ Γένος καί τὴν Ἐκκλησία.

Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης

❖ Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν νά βάλλουν τάξη στὴν καρδιά τους, ἀκόμη λιγότερο μποροῦν νά βάλλουν τάξη στό Κράτος. (*Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς*)

❖ Ἡ χριστιανικὴ Ἑλλάδα ἔχει τὴν ἀξίωσι νά κυβερνᾶται ἀπὸ Χριστιανούς κυβερνητές, πού θά κλείνουν μέσα στά στήθη τους τὴ θαυματουργὴ πίστι ἐνός Κανάρη.

❖ Ἀπὸ κανένα ὀρθόδοξο χριστιανό "Ἕλληνα καί ἀπὸ καμμία Ἑλληνίδα δέν πρέπει νά διαφεύγει ὅτι οἱ "Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες τὸ 1821 ἀγωνίσθηκαν **«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἀγία καί τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία»**.

❖ «Ὅσοι πονοῦμε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί τὴν ἔνδοξη πατρίδα μας Ἑλλάδα ἄς πενθήσουμε, γιατί ἔφθασαν ἡμέρες θλίψεων καί συμφορῶν γιὰ τίς ἀμαρτίες τῶν κατοικούντων τὴν γῆ...».

π. Φιλόθεος Ζερβάκος





❖ «Η ιστορία μᾶς βεβαιώνει ὅτι, ἂν δέν ὑπῆρχε ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δέν θά ὑπῆρχε Ἑλλάς. Τό ράσο ἔφτιαξε πατρίδα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνέστησε τήν Ἑλλάδα. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶνε ἡ ψυχή τοῦ ἔθνους μας, ἡ μεγάλη μάνα μας. Σ' αὐτήν γεννηθήκαμε καί σ' αὐτήν θά πεθάνουμε».

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης

❖ «Πονῶ καί ἀγωνιῶ γιά τήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τό ὅποιο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του καί χάνει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του».

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

❖ «Παιδιά μου νά ἔχετε πάντα στήν καρδιά σας τόν Θεό καί τήν Ἑλλάδα. Ἄμα τά ἔχετε αὐτά, δέν φοβᾶστε τίποτε!»

π. Παπασταῦρος Παπαγαθαγγέλου

❖ «Ἐνας λαός ἐξαφανίζεται ὅταν χάσει τήν ταυτότητά του, δηλαδή ἱστορία, γλῶσσα καί γιά μᾶς τούς Ἑλληνες τήν Ὀρθοδοξία».

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Τήν Πατρίδα μας Ἑλλάδα πολεμοῦν ὄχι μόνο δαίμονες καί ἀντίχριστα κέντρα, ἀλλά, δυστυχῶς, καί πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος!





«Οὐδέν πατρίδος γλυκύτερον»

Ἄγ. Ἰωάν. Χρυσόστομος

Μετά τήν Θρησκεία, ἡ δεύτερη μεγάλη ἀξία ἡ ὁποία ἐξευτελίζεται, νοθεύεται, ποδοπατεῖται καί καταδιώκεται εἶναι ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ. Αὐτοί, γιά τούς ὁποίους δέν ὑπάρχει χαρακτηρισμός, πού θέλουν τά πάντα νά ἰσοπεδωθοῦν, ὄχι μόνο δέν εἶναι Ἑλληνες, δέν εἶναι πατριῶτες, ἀλλά δέν εἶναι οὔτε ἄνθρωποι. Ἄν πρέπει νά ἀγαπῶ τήν μητέρα μου, καί αὐτό μοῦ τό ὑπαγορεύει ἡ ἠθική ὑποχρέωση, πολύ περισσότερο πρέπει νά ἀγαπῶ τήν μητέρα Πατρίδα μου, τήν Ἑλλάδα. Εἶναι πάντα ἐπίκαιρα τά λόγια τοῦ Διον. Σολωμοῦ: *«Κλεῖσε μέσα στήν ψυχή σου τήν Ἑλλάδα καί θά αἰσθανθῆς κάθε εἶδος μεγαλείου».*

Ὁ μέγας Γερμανός ποιητής Γκαῖτε εἶπε: *«Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά γιά τόν ἄνθρωπο, εἶναι ἡ Ἑλλάς γιά τήν ἀνθρωπότητα»...*

* * *

Ὁ Χριστός σώζει τήν πατρίδα

Ποιές δυνάμεις κρατοῦν ὀρθια τήν Ἑλλάδα πάνω στά ἱστορικά της βράχια; ἡ γεωγραφική της θέσι; τά ὄπλα της; ἡ ἀνδρεία τῶν παιδιῶν της; τό ἔνδοξο παρελθόν της; ἡ προστασία τῶν συμμάχων της; Ἔχουν κι αὐτά σημασία. Μά πάνω ἀπ' ὄλ' αὐτά εἶνε ἡ **δύναμι τοῦ Θεοῦ**, πού δέν ἀφήνει τό μικρό αὐτό ἔθνος νά ἐξαφανιστῆ. Ἐπιτρέπει Ἐκεῖνος θύελλες καί καταγίδες, γιά νά τό ἀναδείξῃ ἀκόμη μιὰ φορά καί νά κατασχύνη ὅσους μισοῦν τήν ἀλήθεια καί τό φῶς.

Ἡ Ἑλλάδα δέν θά καταστραφῆ. Ἔχει σημαία τό σταυρό, πηδάλιο τό Εὐαγγέλιο, πυξίδα τήν ἀγνή της συνείδησι, ἄγκυρα τήν ἐλπίδα, πολικό ἀστέρα τίς θυσίες τῶν ἀναριθμητῶν μαρτύρων, κυβερνήτη τό Χριστό. Ὁ Κύριος εἶνε μαζί





της. Όταν φαίνεται να καταποντίζεται, Εκείνος ἐκτείνει τὸν βραχίονά του τὸν ἰσχυρό καὶ μᾶς ἐμψυχώνει φωνάζοντας Ἕλληνες, «*θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε*» (Ματθ. 14, 27), καὶ μᾶς σφάζει. Μᾶς σφάζει θαυματουργικά. Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας εἶνε ἓνα θαῦμα. «*Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)!*» (Ψαλμ. 76, 14-15).

π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

* * *

...Ἕλληνες, ἡ πατρίδα μας ἢ Ἑλλάς, πάσχει, κινδυνεύει, καταστρέφεται. Ἡ Ἑλλάς, καθὼς βαδίζουμε, ὄχι, ὄχι, δέν θά ζήση. Ἡ Ἑλλάς θά σβήση, ἢ θά ζήση ἀκόμη λίγο κακῶς, τό λέω μέ πόνο καὶ θλίψη τῆς καρδίας μου. Ἀδύνατον, ἀδύνατον Θεόν ψεύσασθαι. **Μία μόνη ἐλπίς μᾶς ἀπομένει, ἐάν θέλουμε καὶ ἐμεῖς νά σωθοῦμε ἀπὸ τὸν κίνδυνο καὶ ἡ Πατρίδα μας νά ζήση· νά μετανοήσουμε, νά ἐπιστρέψουμε στὸν Θεό, νά ρίψουμε τό παρελθόν στή λήθη, νά σφικταγκαλιασθοῦμε, σάν ἀγαπημένοι ἀδελφοί, νά συνδεθοῦμε ὅλοι μέ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης καὶ νά ἐνωθοῦμε ὅλοι...**

Ὅταν μετανοήσουμε, ἐπιστρέψουμε στὸν Θεό καὶ ἐνωθοῦμε, τότε καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά σωθοῦμε καὶ ἡ Πατρίδα μας ὄχι μόνον θά ζήση, ἀλλὰ καὶ θά ἀύξηθῇ, θά τιμηθῇ, θά δοξασθῇ, θά κραταιωθῇ, θά ὑψωθῇ καὶ θά μεγαλυθῇ. Ὑπόσχομαι καὶ ἐγγυῶμαι, τό πιστεύω καὶ ἐλπίζω, τό ὁμολογῶ καὶ κηρύττω, διότι τό γνωρίζω ἀπὸ παραδείγματα καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλά, τά ὁποῖα ἀναφέρουν αἱ ἱστορίαι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων...

Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου

